

De Kalkense Meersen zorgden blijkbaar voor inspiratie, ditmaal twee verslagen voor de prijs van één. Eerst dit van Francis, nadien eentje van Martine.

(Age before beauty 😊).

Verslag Francis:

25/05/2024 dat de tijd vliegt en wij hebben veel zien vliegen, zingen enz.....

Slecht nieuws was; dat de gidsen thuis ziek lagen. Veel beterschap gewenst.

8 vrouw, man sterk samen gekomen voor de wandeling Kalkense Meersen Schellebelle.

Aan de Veer B 12 in de gietende regen overzettijd 8uur30 dachten wij! maar een misrekening van een half uur de B12 vaart om het half uur en start maar om 9uur.

Maar niet getreurd daar waren ook vogels, veel huiszwaluw en gierzwaluw, kleine karekiet was ook al te horen visdiefje vloog over en ga zo maar verder met de soorten.

9uur eindelijk de overzet, vriendelijke mensen en het duurde niet lang en wij begonnen aan de wandeling. Maar verschillende ornithologen keken al rechts naar etablissement Den Aard.

Daar zal het straks smaken. De wandeling was prachtig met heel wat soorten vogels 62 heb ik geteld, waarvan enkele mooie exemplaren Bosrietzanger, spotvogel, veel koekoek, kleine bonte specht, nachtegaal, prachtige blauwborst enz , het gebied konden wij heel wat groenling zien en horen; dat viel op. (andere mensen waren nieuwsgierig en bedankte ons, dat ze van die mooie vogels mochten meegenieten).

Ik ga niet alle soorten opnoemen daarvoor verwijs ik jullie naar Waarnemingen.be

Ook enkele zeldzamen planten werden bewonderd, damastbloem, veldsalie, koekoeksbloemmeeldraadbrand, gevlekte rupsklaver enz Om insecten was het wat te nat en fris.

Wij hebben een groot stuk Kalkense Meersen-aard oost Vlaanderen gedaan Heisbroek, Wymeers, Wymeers ontpoldering. Dat is het gebied denk ik Schellebelle-Dorp en Omgeving.

Rond 15uur aangekomen Den Aard veel discussie was er niet wij waren dorstig en een deel van de groep trok het café Den Aard binnen en dat het gesmaakt heeft.

Nog eens de B12 gemist, niet getreurd wij zaten goed.

Bedankt aan de mensen die deze wandeling hebben georganiseerd, geleid . Daniel, Martin, Jean Pierre en Stephan.
Niet vergeten? de plaatselijke vissersclub waar s'midags onze boterham mochten eten, soepje of stevige pint . (dat heeft gemaakt) bedankt aan de vrijwilligers.
Groeten Francis D'Artagnan

Verslag Martine:

Kalkense Meersen - zaterdag 25 mei 2024

Het is algemeen bekend: Olla-Vogelaars zijn vroege vogels. We zagen er een paar - in de gietende regen - staan wachten in Schellebelle aan de andere kant van de oever. Veermannen, en dat is misschien minder bekend, slapen liever nog wat uit in het weekend.

Even over 9u konden we dan toch aan onze 'expeditie' beginnen.

Twee van onze gidsen, Jean-Pierre en Carlos, konden er jammer genoeg niet bij zijn.

We hadden nog maar een paar stappen richting Wijmeers gezet of Stefaan zag in de verte 4 witte stippen, die nader bekeken 4 grote zilverreigers bleken te zijn.

Er waren opvallend veel grasmussen en groenlingen te horen en binnen het park van de galloways hoorden we zowel de zwartkop als de tuinfluiter die beiden hun best leken te doen om ons in verwarring te brengen.

Met z'n drieën hoorden we een dodaars, maar er was iemand van de groep die voet bij stuk hield: "dit is geen Dodaert!".

En ja, achteraf en nadat we écht een dodaars gehoord hadden, moesten we hem - een beetje tegen onze zin - gelijk geven.

Als we er 's avonds de ANWB-vogelgids op naslaan, zien we bij de dodaars vermeld staan dat zijn geluid enigszins lijkt op het geluid van een vrouwtje koekoek.

Dus Francis...we hadden dan toch ook een beetje gelijk ;-)



Nog steeds in Wijmeers zat tot onze verrassing de spotvogel en zijn naam waardig liet hij zich heel mooi spotten.

De nachtegaal daarentegen was niet echt in vorm, hij liet maar een paar noten van zijn zang horen, het weer beviel hem duidelijk niet zo erg.

De middagpauze hielden we bij een sympathieke vissersclub waar we ons wat konden opwarmen met een soep en/of koffietje.



Gelukkig was het opgehouden met regenen toen we weer buiten kwamen en meteen ook een paar graden warmer.

Op de terugweg langs de Schelde zagen we een aantal knijtenvallen en deze keer lieten deze nare beestjes ons met rust.

De rietgorzen en kleine

karekieten vroegen om onze aandacht en ook de bosrietzangers zaten hele verhalen te vertellen. De huiszwaluwen waren in tegenstelling tot deze morgen heel actief en scheerden over de velden.

Zowel de spotvogel, blauwborst als de kleine bonte specht waren voor ons echt wel de top-of-the bill. Wat hebben we die mooi kunnen bewonderen in de telescoop. Francis en Pascal lieten zelfs de hartenwens van een koppel toevallige vrouwelijke fietsers in vervulling gaan door hen ook eens naar de blauwborst te laten kijken. Waarop Ivan onmiddellijk een kaartje met de gegevens van Olla-Vogala aan de dames overhandigde.

Dank aan iedereen die erbij was - dankzij jullie enthousiasme en kennis (niet enkel over vogels maar ook over planten) hebben we ons goed geamuseerd en weer veel bijgeleerd.

Tot nog eens in de Kalkense Meersen,

Agnes en Martine