

Na een kleine omweg toch aan parking Noord geraakt te Kalmthout.
Waar Willy en Elvire ons opwachten, sorry voor het te laat komen.

Maar niet gezeurd vink, fitis die er veelvuldig te horen waren, net als roodborsttapuit, boompieper, die heel de verbindingsweg aanwezig waren.

Verbindingsweg afgewandeld van Parking Noord naar Parking Zuid met onderweg nog boomleeuwerik, boomvalk, putter enz.....

Wij gingen op zoek naar gladde slang of adder. Aangekomen aan de heuvel waar gewoonlijk vrouwtjes gladde slang zich opwarmen in de zon voor de inhoud van het lichaam de eitjes.

Dat ten goede komt voor ontwikkeling van de eitjes. Gladde slang is ovovipaar de larve ontwikkelen in het lichaam van de slang jongen komen uit het vlies van het ei gekropen bij geboorte.

Maar helaas er lagen er geen bij de eerste doortocht. Maar? bij de tweede doortocht lagen er 3 gladde slangen wat de 4 ornithologen blij maakte.

Voor Elvire en Willy de eerste keer gladde slangen live kunnen bewonderen.

Mijn opdracht geslaagd.



Later werd onder een golfplaat nog een man gladde slang gevonden. Dank aan Steven van het INBO.

Ondertussen verwelkomen wij wij Jean Pierre en consumeerde wij onze boterham, aan een van de tafels Parking Noord, ondertussen ook nog wat bijkletsen.

Kletsen ook naar de muggen eten voor de vogels maar een pestsoort voor ons. Die muggen zagen Willy zijn nek goed zitten.

Nog te vroeg om de nachtzwaluw te zien of horen 18uur30 , gingen wij nog naar een waterplas observeren, maar vreesde het ergste regen en wind.

Daar vlogen een 20-tal wulpen over ook de boompieper, boomleeuwerik een kuifeend, blauwe reiger waren van de partij eveneens roodborsttapuit enz....

Het uur van de waarheid kwam dichterbij, geen regen meer; wind stil. De goden zijn ons goed gezind.

Klokslag 22h10 het eerste geluid van nachtzwaluw ook eerste vleermuizen. Men vermoede 3 zangposten nachtzwaluwen waarvan tot 3x toe over onze hoofden vloog. Spektakel troef.

Op een bepaald moment; ging een nachtzwaluw zitten op een tak vlak voor ons, iedereen heeft die mysterieuze vogel goed kunnen spotten, en de klappen van de vleugels ontbraken niet.

Ook bedankt aan Pascal. Voor het meebrengen van zijn batdetector. Er waren minder vleermuizen dan vorige jaren volgens de detector en Pascal natuurlijk.

Klokslag 23uur was het voorbij, de nachtzwaluwen zwegen. Blij gingen wij richting wagen een rugstreeppad kruiste nog onze weg als afscheid.

Ik denk dat iedereen die nacht! goed geslapen heeft.

Deze, die er niet bij waren hadden ongelijk. Alle waarnemingen staan op Waarnemingen.be

Groeten Olla Vogala; Francis PS; de mooie foto is van Willy en Elvire waarvoor dank