

Vroeg, vroeg zaterdagmorgen! op weg te gaan naar Neeltje Jans.  
Met Delta safari, een zeevogeltocht.

Aangekomen, verwelkomde het Delta team ons met het inchecken op de boot.

Maar? zag heel wat mensen vrienden, vlug een pil slikken. Was het om hun maandelijkse cyclus of om niet zeeziek te worden?????

Volgens de ouderdom van de groep, geloof ik! dat het 2de het juiste was 😊

Op de boot Neeltje Jans kregen wij wat uitleg van Marko en zijn Team, over wat wij deze dag gingen kunnen spotten. Dan maar door de sluis varen, om de volle zee te bereiken. Op de betonmuren van de sluis zaten grote havenpissebed en oesters. Japanse of Chinese oester??? Pillen voor zeeziekte, was volgens mij niet nodig de zee was zo glad als een biljart.

De eerste vogels werden al gespot, wulp, scholekster, steenloper, zilvermeeuw enz.....

Tijdens de zeetocht werd continu afval van brood en vis gemorst, om de zeevogels te lokken. (de geur was te vermijden 🤢 )



Het duurde niet lang of er vlogen heel wat soorten meeuwen, en jan van genten rond de boot.

Zowel juf als adulte jan van genten, zilver, grote en kleine mantelmeeuw, prachtige dwergmeeuw, ook kleine jager werd gespot, alk, zeekoet, duikers, enz....

Rond en op de boot vlogen goudhaan, winterkoning, roodborst, spreeuw, en koperwiek, deze laatste werd belaagd door de meeuwen. Werd ook door een meeuw gevangen en ingeslikt, Brunhilde washier getuige van.

Zeezoogdieren werden ook gespot, grijze en gewone zeehond heel wat bruinvis, prachtig toch. Kwallen dreven de boot voorbij.

Al bij al een prachtige dag, gelukkige Olla Vogala leden. Patrick, Pascal en mijzelf zijn nog tot in Goes gereden om onze dorst te lessen.

Pascal LA Haye was de bedenker om deze tocht te ondernemen.

Waarvoor veel dank.

Volgende activiteit zie site Olla Vogala.

Francis