

Zondag 24/11/2024 veel Wind maar een aangename temperatuur voor de tijd van het jaar. 13 à 14 graden.

Met 10 Olla Vogala ornithologen aangekomen op parking Bezoekerscentrum Saeftinghe.

Voormiddagwandeling liepen wij langs de Emmaweg onderaan de dijk.

Er werden heel wat ganzen gespot Grauwe, brand, kol, een Indische gans, spreeuw, water en graspieper, torenvalk, enz (Zie Waarneming.nl)

Opeens.... Patrick zeearend, iedereen werd euforisch wat een machtige vogel, gevolgd door bruine kiekendief, wat volume daar niets bij voorstelt, tegen een mastodont van zeearend.

Ook werden 2 zeehonden gespot wat even later stenen leken te zijn, nochtans nog niets gedronken.

De terugweg werd langs de Emmaweg gelopen, wat enkele meerkoeten, fazant en enkele veldleeuweriken + houtduif opleverde. (Intensieve landbouw voor niets goed).

Aangekomen aan het centrum, mochten wij onze boterhammen opeten met een lekkere pint of koffie in café Het Verdrongen Land. (Vriendelijk ontvangen)

De namiddag werd aangevangen in het gebied Saeftinghe zelf, nieuwe soorten leverde dat niet op, wel mooi die blauwe man kiekendief en soortgenoten.

Na overleg onder de ornithologen, werd beslist om nog even naar Doel-Doelpolder Noord te gaan. Wie weet wat zit daar allemaal????

Aangekomen, Daniel blauwe kiek vrouw, ikzelf nonnetjes, en het spel was de wagen op.

Ong 3000 Kievit, paar honderd smienten, roodborsttapuit, koereigers, kleine en grote zilver reiger, knobbelzwanen, holenduiven enz

Aan de overkant, zaten heel wat wulpen, bergeend, een mooie groep bonte of drieteenstrandlopers iets te ver om juist te determineren.

Maar wel genieten, van hun vlucht wit, bruingrijs naargelang zij vlogen.

Prachtig, voldaan, van naar de vogels te kijken, wat ons ong 65 soorten opleverde.

En wat voor soorten Zie Waarnemingen.be en Waarnemingen.nl

Ons keel was zo droog, dat wij samen naar Kallo reden en in café Polderzicht een stevige pint, soep, cola, en verder de dag geëvalueerd hebben.

Zeer vriendelijk ontvangst van de bazin. Hoed af. En natuurlijk niet vergeten Pascal La Haye die deze mooie dag heeft mogelijk gemaakt.

Dat is het zowat groeten Olla Vogala Francis

PS; volgende uitstap Cannisvliet Zeeland zie site Olla Vogala.