

Zondag 09/03/2025 een mooie wintermorgen veel zon, maar wel fris! ong. 3 graden. Stroomden de Ornithologen toe, aan de Oude Sluisweg Wintam een gedeelte van Klein- Willebroek.

Samen 19 Ornithologen sterk, vrouwen en mannen, starten wij de vogelwandeling Wintam zuidelijk Eiland.

Juist gestart, kon ik (D'Artagnan) de soorten soorten niet ingevuld krijgen op waarnemingen.be berg, krak, wilde eend, cetti's zanger, grote zilverreiger, enz..... de gespotte vogels stapelden zich op.

De wandeling verliep in een aangename sfeer, de soorten bleven zich opstapellen.

Bij iedereen steeg de adrenaline, een blauwborst in alle pracht en kleur zijn zang, gratis bij geleverd.

Op maandag, opgezocht door Patrick, een vroege blauwborst zeker in top 10 van vroegste waarneming van deze soort dit jaar.



Aan roodborsttapuit ook geen gebrek ong. 10 adulte vogels, kleine zilver in prachtkleed met zijn prachtige sierpluimen, wat een oogstreling.

Ook veel eenden soorten, pijlstaart, kuif, tafeleend, enz... fuut, dodaars, enkele piepers en dan plots een rode wouw, met nadien nog een buizerd de enige roofvogels van de wandeling. Maar wel niet de minste.

Tijdens de wandeling, werden wij heel de weg, gestalkt??? Wie zou dat zijn???

Op de Rupel enkele koppels fuut in prachtkleed, die hun vogeldans tentoon stelden, wat de natuur ons allemaal bied? om te koesteren.

De wandeling vorderde en de temperatuur steeg de truien en jassen werden overbodig, maar konden er negens mee naartoe.

Els, verwende ons weer met haar lekkere zelf gemaakte wafels, waarvoor dank U wel Els, volhouden zou ik zeggen.

De wandeling was weer eens top van Olla-Vogala rond 12 uur waren wij weer aan onze wagens. Voor al de waarnemingen verwijs ik jullie naar waarnemingen.be

En daar opeens de stalker! Yannick (wij vreesden erger)

De stemmen gingen de hoogte in, dorst zeker???

Onze gids Jean Pierre, waarvoor weer eens dank, wist er raad mee!



Wij reden richting
Eet en
Dessertkaffee
Sacchetti's in Klein
Willebroek.
Vriendelijke
uitbaters, primus,
koffie, zelf warme
chocomelk werd er
gedronken, maar
dan moest het
warmste? nog
komen.
De traktatie van
Willy en Elvire voor
de geboorte van
hun kleinkind,

waarvoor nog eens dikke dank Willy en Elvire en natuurlijk mega proficiat.

Volgende wandeling Olla Vogala, Holle wegen Vilvoorde. Gidsen zijn? de Drie Musketers, waarvan Prothos de leiding heeft. Om het in goede holle wegen te leiden.

Alle gespote vogels en zoogdieren+ vlinders staan op Waarnemingen.be veel leesplezier en geniet zou ik zeggen.

Groeten D'Artagnan Francis, Prothos Pascal, Athos Misj.

Meer prachtige foto's genomen door Linda [hier te bekijken](#).