

ZATERDAG 7 JUNI 2025

Olla Vogala wandeling in de Langemeersen ten zuidwesten van Oudenaarde langs de Schelde, deels op grondgebied Wortegem-Petegem. Afspraak was om 7.15 uur, Petegemplein in Wortegem-Petegem.

De weersvoorspellingen zagen er niet zo gunstig uit maar de echte vogelaars, **Francis, Pascal, Daniël, Jean-Pierre, Elvire, Willy en ikzelf**, waren op de afspraak en voorzien van de uitgeruste kledij. Op de parking van het Petegemplein aan de kerk liet een zwarte roodstaart zich al vroeg horen. Toen wij een eindje naar de eigenlijke startplaats reden regende het nog altijd. Telescoop uitgeladen en de wandelschoenen aangetrokken zodat iedereen klaar was om te kunnen starten. Na een paar stappen gezet te hebben vloog er al iets over het weggetje. Jean-Pierre merkte al onmiddellijk een ransuil op maar deze liet zich daarna niet meer zien. Ook de koekoek, en zelfs meerdere, liet zich al vroeg horen.

In de omliggende weiden afgewisseld met rietkragen en kleine akkers klonk allerlei gezang. Wij zagen o.a. roodborsttapuit, blauwborst en hoorden kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors. Ook graspieper, veldleeuwerik, fazant, Kievit.



Nadat het (water)zonnetje eventjes kwam piepen verraste mannetje bruine kiekendief ons met zijn sierlijke vlucht. Wat later kwam vrouwtje bruine kiekendief nader aangevlogen en zag Francis, met zijn gespecialiseerde verrekijker, dat ze heel wat pennen miste. Aan een klein bosje aangekomen hoorden we de cetti's zanger afgewisseld met de zang van de bosrietzanger en tuinfluiter.

In de verte merkten wij in een stuk grasland een reebok dat toertjes maakte en een vrouwtje achterna zat. Langs het jaagpad vlogen talrijke oeverzwaluwen heen en weer. Eveneens een ganse groep staartmezen met waarschijnlijk hun jongen, die al



kwetterend van struik naar struik paradeerden. De regen hield op en intussen halfweg de wandeling. Misschien kans om de kwartelkoning te ontdekken maar die liet zich jammer genoeg niet horen of zien, enkel een buizerd en 2 blauwe reigers die zaten te zonnen op een omgevallen boom.

In het vochtige natte grasland vonden wij ook de echte valeriaan, gele lis, grote ratelaar e.a. Via een vlonderpadje kwamen wij in een weids grasland met in de verte enkele kale bomen. Verder fladderde een atalanta en het mooie gezang van de zanglijster was voor ieder van ons een waar genot.

Intussen waren wij bijna terug aan de startplaats gearriveerd toen enkele cetti'szangertjes van zich lieten horen. Het bleek een jong nestje en waarschijnlijk net uitgevlogen. Einde wandeling rond 12u30 en dan pas scheurden de wolken opnieuw open. Terug geparkeerd op het Petegemplein en dan in looppas naar café Oud Gemeentehuis bij Magda waar wij onze meegenomen lunch verorberden met een frisse pint, koffie of soep.



Men kan zeggen dat de regengoden toch wat verschillende soorten vogels op ons afgestuurd hebben!

???zo'n 50-tal op een voormiddag!!!

Bea