

*Voor het verslag eerst een pluim en terechte dank voor de gidsen Bea en Daniël. Zo'n ontvangst met alles erop en eraan, koffiekoeken, koffie en na de wandeling iets sterker 😊
Misj.*

Zondagochtend 28 september 2025 rond 8 uur in de Diepestraat (ten huize Daniël en Bea) te Sint-Lievens-Houtem arriveerden eerst Jean-Pierre vanuit het mistige Zeebrugge en achtereenvolgens de 3 musketiers Francis, Pascal en Misj. De koffie al klaar gezet met een schaal koffiekoeken en ook Patrick, Bert en Gunther waren op het appèl. Ann en Ivan kwamen iets later als laatste toe. Een gezellige bende voor een wandeling door de vallei van de Cotthembeek.

Na de koffie waren de vogelaars geïnteresseerd in het kippenhok achteraan in de tuin. Daar fokt Daniël zijn raskippen met name 'Chabo's' of 'Japanse krielen'. Het werd al snel 8.20 uur wanneer iedereen kon vertrekken door het achterpoortje om zo op een veldweg te komen. Eerst langs een bos waar wij dan via een afdaling uitkomen op een weg dat terug naar een bos loopt. Rechts van die weg een prachtige weide met bijzondere paarden.



Verder tussen een smal wegje met nog jonge bomen hoorden wij enkele zangvogels zoals staartmezen, merel en voornamelijk roodborstjes. Eventjes blijven stilstaan aan de rand van

het bos bij een stuk open gebied waar bomen gekapt lagen en daar was heel wat beweging te zien. Ook hoorden wij de boomklimmer meermaals zijn beklag doen. Vanuit het bos kwamen wij in het pittoreske Cotthem, een gehucht deels van Zottegem en Sint-Lievens-Houtem met maar enkele inwoners. Vanop het hoogste punt hadden wij een enorm uitzicht en keken uit boven de velden. Toch hier en daar wat vogeltrek waar te nemen zoals verder op een veld heel wat witte kwikken en ook gele kwikstaart met rouwkwikstaart tussen. Ook hoorde Patrick het geluid van graspiepers. Nog een 10-tal boerenzwaluwen scheerden over het mosterdveld op jacht naar hun laatste avondmaal voor hun verre tocht naar het zuiden.





Verder langs de holle weg namen wij een afslag en zagen een veld met jonge boompjes (kerselaars) en afrikaantjes (stinkertjes). Vervolgens een volgende veldweg met oude

knotwilgen die uitkwam op een zelfplukboerderij. Daar vlogen nog enkele luzernevlinders in het rond en tussen het gras wat uitzonderlijke paddestoelen.





Na de straat te hebben doorkruist en via een smal weggetje kwamen wij uit op de trambaan of voormalige oude trambedding. Op deze weg sloegen wij een zijweg in en wat verder aan een paarden- en schapenweide en kregen wij een weids uitzicht over de velden en weiden. Op een paaltje en in het gras; tapuit, zwarte roodstaart, witte kwikstaart en verschillende graspiepers. De buizerd was ook van de partij. Jean-Pierre en Francis hadden iets verderop het paapje waargenomen. Stilaan liep de wandeling op zijn einde en onderweg nog wat erfgoed zoals de Sint-Livinskapel, in 1640 gebouwd en is een bedevaartsoord voor Sint-Livinus.

Zo werd het intussen al middag en eindigde de wandeling terug op de Diepestraat met een gezellige nababbel en frisse pint of warme chocomelk (voor Pascal). Deze wandeling in een afwisseling van bos en akkers, verharde en onverharde wegen, glooiend en vlak landschap maakte het zo leuk en iedereen tevreden met liefst meer dan 40 verschillende vogelsoorten alsjeblijft!!

Bea