

Zondag 01/02/2026 de dag voor mijn verjaardag Maria lichtmis, kan niet meer stuk.

Wandeling Zwin- Polders België - Nederland (Holland)

Samenkomst aan parking, Retranchement- Willem-Leopolder grens.

Waar een prachtig standbeeld staat van een Canadese soldaat, ter herdenking Canada Comité/ Canadion Liberation March. `Dank zij deze jonge soldaten, hebben wij tot nu toe een zorgeloos leven. Wat oorlog betreft. Zeer veel respect soldaten.



7 moedige Ornithologen gingen samen op stap met onze welbekende Gids Jean Pierre Verduystert, waarvoor veel dank.

Aan de parking spotten wij al heel wat soorten vogels, waaronder vrouw torenvalk die eten zocht op de asfalt. Wat het daar allemaal vond! ??? maar ze bleef eten vinden.

Wij stapten het gebied Cadzand-Bad-Het Zwin in, op zoek naar stilte en waarnemingen, putters, graspiepers, koperwiek enz werden gespot.

Een wandeling van ong. 12km langs de dijken, leverde ons tal van soorten op. zowel aan de Nederlandse kant van de grens, als die van België.

Wulp, bergeend, tureluur, opeens een slechtvalk, smienten, veel tureluurs, enz. Aangekomen Knokke het Zwin.

Zwinvlakte België waar ook veel soorten werden gespot. Maar speciaal voor Pascal La Haye moesten en zouden wij, de strandleeuweriken vinden. Lang duurde het niet of wie dan ook riep strandleeuwerik, Pascal ging in



extase, (wij ook natuurlijk) het duurde nog even voor iedereen de strandleeuwerik gespot had.

De dag was meer dan geslaagd Samen spotte wij 69 soorten.

Wat een ploeg Olla Vogala.

De wandeling werd in een plaatselijke café "In 't Dorp" wat gevierd met een koffie of een lekkere pint. Mijn verjaardag kwam er ook ter sprake, maar! daar waren al verschillende ornithologen die verjaard waren. Van sommige ornithologen bleef de traktatie niet uit 't was gezellig.

Nog eens dank aan onze gids Jean Pierre.

Volgende uitstap bekijk website Olla Vogala.

Groeten Francis W D'Artagnan